



Stichting Vrienden van het Wehlse Bos en Landschap

Secretariaat: Dennendreef 14, 7031WL Wehl

Bankrelatie: Rabobank Graafschap-Midden NL64RABO01572.99.341

Mail: info@vriendenwehlsebos.nl ; www.vriendenwehlsebos.nl

Nieuwsbrief december 2015

Aan onze leden, sponsors, donateurs.

In het jaar 2015 is er door onze vrijwilligers weer veel gedaan in de Wehlse bossen. Zonder uw (financiële) ondersteuning kunnen wij de mooie Wehlse bossen niet onderhouden. Eind februari zal uw bijdrage, indien u automatische incasso heeft, van uw rekening worden afgeschreven. Wilt u, indien u zelf betaalt, uw bijdrage op onze bankrekening overmaken. Een bijzonder woord van dank is op zijn plaats aan alle vrijwilligers die zich elke zaterdag weer en bij projecten ook door de week, daadwerkelijk inzetten voor het Wehlse bos en landschap. Verder wens ik u prettige feestdagen en een voorspoedig 2016 toe.

Jan Menting

Midwinterhoornblazen

Ook dit jaar wordt er weer, in samenwerking met de blazers van 'd Olde Roop op zondag 13 december a.s. een wandeling door de Wehlse bossen, waarbij op enkele plekken op de midwinterhoorn geblazen zal worden.



Dit zal van 14.00 tot 16.30 uur plaatsvinden.

Het is geen lange wandeltocht, dus ook voor kinderen te doen. Ook kunt u in de kantine bij het Jagershuis genieten van o.a. erwtensoep en glühwein. Tevens is er koffie en chocolademelk te koop.

Jan Menting

Wehlse heide grond.

Nu we als Stichting Vrienden van het Wehlse bos ruim 15 jaar actief zijn, vraag ik mij wel eens af; wat was er voordat de eerste boom geplant werd? Wanneer werd de eerste boom geplant?

In 1825 kochten de neven Jhr. Mr. Lodewijk C.J.C.F van Nispen van 't Velde en Jhr. J.A.C.A van Nispen van Sevenaer heide grond van de gemeente Wehl.

(zie verder in de folder *Wandelroute Het Wehlse bos*)

Hierin ligt het antwoord opgesloten van mijn eerder gestelde vragen. Hoe zag de Wehlse heide eruit?

En als het Wehlse bos er niet was, hoe zou de Wehlse heide er nu uitzien?

Toen?



Nu!



Ik realiseer mij terdege dat het een gehele verandering gaf aan de natuur van Wehl. Dan denk ik o.a. aan de waterhuishouding. Daarnaast heeft het Wehlse bos een behoorlijke werkgelegenheid gebracht. Thans hebben wij de taak op ons genomen om het bos in stand te houden in de meest brede zin van het woord. Prettig te vernemen dat er zoveel mensen hun ontspanning kunnen vinden.

Toekomst? Jazeker is er een toekomst voor het Wehlse bos. Doordat de verdroging zeker het bos parten speelt is de flora en fauna veranderd. Dit kunnen wij alleen niet oplossen, dit dient in goed overleg te gebeuren met de omliggende gebieden, de gemeente, provincie.

Zo, nu aan de slag, er dient hout gekloofd te worden en dankoffie.

Will Wammes.

Even voorstellen....

Ik zal me even voorstellen als vrijwilliger bij de Vrienden van het Wehlse bos en landschap. ik ben Rob Crop (54) en woon in Kilder. Ik ben getrouwd met Stieneke en wij hebben 3 kinderen, Jelle (20), Maarten (18) en Mariska (17). Ik werk als ambtenaar voor de gemeente Doetinchem bij de beheerafdeling en hou me het meest bezig

met straatverlichting en geef adviezen voor beheer van de openbare ruimte.

Thuis ben ik het liefst bezig met houtbewerking. Hoe ben ik bij de vrienden van het Wehlse Bos gekomen. Ik zocht iets waarmee ik iets kon doen voor de lokale gemeenschap en wat bij mij past.

Stieneke wees me toen op de vrienden van het Wehlse Bos en heb er toen een mailtje aangewaagd om me te melden als vrijwilliger, dit was rond mei 2013.

Jan Menting heeft toen naar mij gemaaild van, kom maar een keer op zaterdagmorgen en dan zien we wel of het iets voor je is. Sindsdien ga ik nagenoeg elke zaterdagmorgen naar het Wehlse Bos en ga bijna altijd op de fiets samen met Chris Nikkels, Chris is mijn overbuurman.

Meestal werk ik samen met Harry Moorman en Bert Stryczek en doe bijna alle werkzaamheden, behalve werken met de motorzaag omdat ik hiervoor geen cursus heb gevolgd. Ik kom zo graag werken in het Wehlse bos omdat de groep vrijwilligers zo verschillend van elkaar is wat betreft leeftijd, opleiding en werk of arbeidsverleden maar voelen mekaar goed aan.

We lachen een hoop met en om elkaar, zeker bij de koffie en na afloop onder het genot van meestal een biertje. Gezien mijn werk:als ambtenaar moet ik het nogal eens ontgelden, maar meestal lach ik als eerste.

Ik hoop dat ik nog lang samen met deze groep mensen mag werken op zaterdagmorgen omdat dit een onderdeel van mijn leven is geworden, de rest van het gezin weet: Rob is zaterdagmorgen in het wehlse Bos.

Rob Crop